

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 43

Zondag 24 maart 2024

Kleur van de zondag: paars



Mededelingen

Kerkdienst 24 maart Palmzondag

Deze morgen lopen de kinderen met een vrolijk lied in optocht door de kerk met hun zelfgemaakte Palmpasen stokken. Wij zingen mee: "Hosanna!"

Het is een zondag met twee gezichten. Een dag van vreugde, we vieren de intocht van koning Jezus in Jeruzalem, maar deze vreugde duurt niet lang, de sfeer wordt dreigend, de passie tijd begint.

We staan stil bij Petrus, die ook van de partij was in die vrolijke menigte, maar niet lang daarna Jezus verloochent: "Ik ken die man niet! "

In de massa kun je makkelijk meelopen, het samen geloven, maar als het je persoonlijk direct wordt gevraagd, als het er op aankomt: "Hoor jij bij Jezus?"

Hoe zou je reageren?

Hannah Blok is vandaag onze jeugdlector.

Ds. Coby de Haan

Stille Week

Deze week zijn er iedere dag vieringen in de kerk.

In de Goede Vrijdag dienst lezen we delen uit het lijdensevangelie van Johannes, daarbij staan we stil bij enkele kruiswegstaties van René Rosmolen, en het Vocaal Ensemble ZuidWest zal koralen ten gehore brengen uit de Johannes Passion van J.S. Bach. In de Paaswake zingt de Cantorij ZuidWest o.l.v. Guus Fennema delen uit het oratorium "Als de graankorrel sterft".

In deze viering zal de nieuwe Paaskaars worden binnengebracht.

En ontsteken we allen het licht. We volgen de traditie van de vroege kerk met de doopgedachtenis. Je krijgt de gelegenheid om naar voren te komen en je doop te gedenken. Je ontvangt bij het doopvont een waterkruisje op je voorhoofd.

Aandacht voor elkaar

Riecky Bosch, David Tenierslaan 124, mocht na revalidatie in Charim in verband met een knieoperatie weer naar huis. Wij wensen haar verder een goed herstel.

We willen hier ook Bert Verwey, Rhenendaal 72, noemen. Hij en Henny weten zich verbonden en zijn betrokken bij alles wat er in onze gemeente gebeurt.

Maar doordat Bert ongeneeselijk ziek is, uitgezaaide kanker, zoals langer bekend, kan hij helaas niet meer fysiek de kerkdiensten bijwonen. Gelukkig is de

gezondheidssituatie nog steeds stabiel. Bert en Henny zijn blij met alle aandacht en meeleven uit de gemeente. En ze zijn dankbaar voor iedere dag die ze samen nog mogen beleven, in vertrouwen op Gods kracht en nabijheid.

Onverwacht werd Cor Versteeg, Distelvink 91, opgenomen in het GVZ. Inmiddels is hij weer thuis.

Daar wacht een proces van intensieve revalidatie.

Cor en Maeike danken de gemeente hartelijk voor haar meeleven in de vorm van voorbede, kaarten en telefoontjes.

Wij wensen beiden de ontferming van God toe en zegenende handen om hen heen.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer Kees Heij, Oudeveen 36 (tijdelijk revalidatie Charim kamer 23).

Liturgische schikking

De bloemengroep volgt deze 40-dagentijd het thema van de Kindernevendienst uit BijbelBasics: "Met vallen en opstaan". We volgen Petrus op weg naar Pasen.

Vandaag lezen we Mattheus 26: 57 -75.

Petrus, Rots.....of toch niet?

Heden hosanna, morgen kruisigt hem!

Het rood van de koningsmantel wordt paars op weg naar het lijden.

Vooruitblik op Pasen

Ben jij of u erbij in de dienst op Paaszondag? Dan is dit berichtje voor jullie. Van de week hoorde ik nog hoe mensen in vroeger tijden met Pasen in het nieuw gestoken werden om zo fleurig en op hun 'paasbest' in de kerk te verschijnen. Ook wij willen met Pasen 'fleurig' in de dienst verschijnen, maar dan door het meenemen van een meegebracht wit plantje (denk aan witte primula's of bloeiende bollen). Dat mag klein en eenvoudig zijn en niets hoeft! Deze witte plantjes (de kleur van Pasen, dus niet geel 😊) zullen wij tijdens het zingen van ons Paasgloria in 'de Paastuin' voor het kruis planten, dat vanaf Witte Donderdag op het liturgisch centrum zal komen te staan. Dat kruis geeft in de drie dagen van Pasen steeds weer een ander beeld: van het ingetogen wit op Witte Donderdag met een witte stola en lelies, naar de parse stola op Goede Vrijdag met een doornenkroon en een rode roos. En op Stille Zaterdag hangt de parse stola met eerst het waaklicht en daarna witte lelies, als teken van het Paaslicht dat doorbreekt. Met Pasen vieren we voluit. Na de dienst zullen de meegebrachte plantjes in de kerktuin worden geplant als levende herinnering aan ons Paasfeest.

Ds. Loeki van der Laan



**Protestantse
Kerk**

Collecte Missionair Werk, zondag 24 maart

Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk Palmпасen.

Hartelijk dank voor je gift.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster

**Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!**

Voorlopige Jaarrekeningen

De voorlopige jaarrekeningen liggen ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Er zal ook een link worden geplaatst op de website.

Wijziging openingstijden van het Kerkelijk Bureau:

Met ingang van 1 april (nee, het is geen grap), zal het kerkelijk bureau alleen geopend zijn op woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.



**Het paasverhaal voor
heel Nederland**



Protestantse
Kerk

Vindplaats met
gebruik: Hoop en Dank



Orgel

Vorig jaar december hebben we jullie geïnformeerd omtrent de slechte toestand van ons orgel. We hebben toen ook een ander orgel tijdelijk laten plaatsen om in ieder geval de gemeentezang te kunnen blijven begeleiden.

Van het CvK hadden we intussen de vraag gekregen om een commissie samen te stellen die zou gaan onderzoeken wat we als wijkgemeente willen met het orgel. Door de status van gemeentelijk monument van ons gebouw was niet duidelijk welke eisen hieraan gesteld werden en wat we dus zouden kunnen doen. In een gesprek met de gemeente is duidelijk geworden dat het orgel wel moet blijven maar hier niet de verplichting bij hoort dat het bespeelbaar is. Renovatie/replicatie is dus geen verplichting.

We zijn nu aan het kijken wat de mogelijkheden en wensen zijn om zodoende een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Uiteraard gaan we ook u hierbij betrekken. Binnenkort gaan we bij de orgelbouwer langs om te bespreken wat reparatie/renovatie gaat kosten en wat we als gemeente zelf kunnen doen om de kosten te beperken. Daarna hopen we een onderbouwd voorstel aan de wijkkerkenraad voor te leggen. In dit voorstel zullen we de onderzochte mogelijkheden aangeven en de argumenten welke hebben geleid tot onze keuze. De wijkkerkenraad moet dan beslissen of het voorstel van de commissie wordt gesteund of dat zij toch een andere keuze maakt.

Vervolgens zullen we onze gemeenteleden "horen" en de reacties meenemen in ons definitieve voorstel wat we vervolgens aan het College van Kerkrentmeesters voorleggen. Zij nemen dan de beslissing.

We hopen dit proces voor de zomervakantie af te kunnen ronden. Afhankelijk van de gemaakte keuze wordt dan ook duidelijk wat de tijdslijnen zijn. Zodra hier meer duidelijkheid hierover is zullen we dit communiceren.

Als er vragen zijn horen wij dit graag van u

Ton Keijman

voorzitter

Update liturgisch centrum

Na het plaatsen van de liturgische tafel heeft de huisvestingscommissie de wijkkerkenraad geadviseerd de bijbehorende kaarsenstandaard voor de paaskaars ook weer op het liturgisch centrum te plaatsen. Op die standaard past een grote paaskaars die we met een gerust hart het hele jaar kunnen branden. Gezien de ruimte op het liturgisch centrum zal een grote paaskaars goed tot zijn recht komen. De huidige standaard is te klein om een grote paaskaars te dragen; deze is alleen geschikt voor een zgn. kapelkaars. Deze standaard zal nu in de stiltehoek, met een nieuwe kaars, een mooie plek krijgen. Tijdens de paaswake op Stille Zaterdag wordt traditiegetrouw de nieuwe paaskaars binnengedragen. Vanaf dat moment zal de grotere kaarsenstandaard een plek krijgen op het liturgisch centrum.

De kerkrentmeesters en de klusgroep zijn nog bezig met goede verlichting van de tafel. De tafel staat nu verder naar voren, voor het beamerscherf. Dat scherf blokkeert het licht van de plafonlampen enigszins. Er wordt gekeken naar een passende oplossing.

De werkgroep Eredienst gaat de komende maanden, vanuit de visie, kijken naar de functie van het liturgisch centrum. In overleg met alle betrokkenen zal een beschrijving worden gemaakt van de onderdelen die daarop een plek zouden moeten krijgen.

De liturgische tafel uit De Goede Reede krijgt een prominente plaats in de hal, tegen het raam met zicht op de binnentuin. Zo blijft de tafel een onderdeel van herkenning. Bijkomend voordeel is dat de deuren van de kerkzaal dan weer naar beide kanten open kunnen.

*Namens de wijkkerkenraad,
Carla van Maasakkers, scriba*

Bericht van de boekentafel

Het is weer de jaarlijkse Boekenweek! Er liggen dus veel nieuwe boeken op tafel. Om ons te inspireren als Groene Kerk zijn daar bijv. “Hemels groen” van prof. Matthijs de Jong. Hij laat zien dat de Bijbel veel te bieden heeft wat betreft onze levenshouding en ons omgaan met de schepping.

“Groene catechismus” van Sam Janse. Het zoeken naar antwoorden op veel gestelde vragen helpt ons verantwoorde keuzes te maken.

“Deuteronomium” van Jonathan Sacks (voormalig opperrabbin van Groot-Brittannië). Daarin wordt het verbond van God en mensen besproken, met de nadruk op rechtvaardigheid en trouw.

Ook liggen er prachtige, nieuwe romans. Bijvoorbeeld “Aleksandra” van Lisa Weeda over de geschiedenis van een Oekraïense familie.

“Soedah laat maar” van Maddy Stolk. Het boek is gebaseerd op haar eigen familiegeschiedenis. Bij uw aankoop krijgt U natuurlijk het Boekenweekgeschenk cadeau. Wij zien U graag komen!

*Namens de werkgroep Boekentafel,
Dick Vogelezang*

Vastenactie 2024: ZuidWest komt in beweging!

We naderen de Stille Week en daarmee de laatste week van de vastentijd. We hebben ons de afgelopen periode ingezet voor ons vastenproject ‘Mercy Ships’.

Aankomend weekend zijn er verschillende activiteiten gepland, waarmee we de opbrengst voor Mercy Ships nog een stevige zet kunnen geven:

- **Zaterdag 23 maart: Diaconale Dag met diverse activiteiten**
 - Wandelen (09:30u)
 - Fietsen (13:00u)
 - Bootcampen (14:00u)
 - Paasstok knutselen (14:30u)
 - Snuffelen bij de boekentafel (hele dag)
 - Happen bij de Food Truck (van 12:00-16:00u)
 - Afhalen van bestelde eieren, viooltjes en huispaaskaarsen (12:00-16:00u)

- **Zondag 24 maart: Talenten Veiling (na de dienst)**
 - Aanbod en vraag komen samen op deze veiling
 - Denk aan:
 - Een huiskamer concert
 - Een portrettekening van houtskool
 - Dagje klussen
 - Dagje op stap met de 'taxi'
 - Dagje zeilen
 - Workshop mindfulness
 - Diverse lekkernijen
 - En meer..
 - De diensten en producten worden per opbod verkocht

Kom dus langs op de diaconale dag & bied mee tijdens de talenten veiling! Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer **NL 14 RABO 0395 1389 06** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest.

Alvast dank voor jullie steun en betrokkenheid!
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest

De werkgroep VIS vraag ideeën en suggesties!

Als werkgroep VIS, (Verdieping, Inspiratie en Samenkomst) zijn we al weer druk bezig om plannen te maken voor de tweede helft van 2024 en verzamelen we de eerste ideeën voor 2025.

Wij willen graag goed aansluiten bij de wensen en behoeften van gemeenteleden en willen daarom graag van u weten: Wat zijn thema's of sprekers die u graag in het programma zou zien? Wat voor soort bijeenkomsten waardeert u in het VIS-programma en zou u graag meer van zien? Heeft u nog andere ideeën tips of suggesties?

We horen graag van u! Spreek ons gerust aan, of stuur een mail naar zw-vis@pkn-veenendaal.nl

Rick Tigelaar, Karin De Jonge, Marije Stegenga en Tine Stegenga

Kijkcijfers zondag 17 maart 2024

Direct: 116 Opname: 84

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal